

2021

Nieuwsbrief



Er zijn... en blijven

'Er zijn', dat is het uitgangspunt voor vrijwilligers, die bewoners in hun laatste fase bijstaan. De tijd voor hen nemen, luisteren, doen wat gewenst en nodig is.

Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar door Corona. Een aantal vrijwilligers moest noodgedwongen stoppen met werken. In het land sloten meerdere hospices, omdat er onvoldoende mensen waren om de nodige zorg te leveren.

Maar het Veerhuis was en bleef open, al moest het aantal plaatsen een tijdlang teruggebracht worden. Dat kon alleen omdat de vrijwilligers er willen en kunnen zijn. Natuurlijk is het een verlies dat gelet moet worden op afstand houden van elkaar. Dat past niet goed bij de warme, huiselijke, sfeer in het Veerhuis.

En het standaard, protocollaire beleid dat afgesproken is om het virus buiten de deur te houden, past ook niet bij de filosofie van 'kijken naar wat ieder afzonderlijk nodig heeft'. Maar toch, de motivatie om zorg te blijven leveren is onveranderd groot.

De praktische kant: We hebben door corona minder bewoners gehad de afgelopen periode. Aan hoeveel bewoners zorg geboden wordt is voor ons ook belangrijk, omdat op grond van die aantallen de hoogte van de subsidie voor het volgende jaar wordt vastgesteld.

Dankzij uw bijdragen...

Konden wij airco's voor alle bewonerskamers realiseren, werd de lange gang in ons huis voorzien van een nieuwe en geluiddempende vloerbedekking en kregen de bewonerskamers nieuwe gordijnen. De overdrachtsruimte voor de vrijwilligers werd opnieuw ingericht met een nieuwe kast en werktafel. En ook dit jaar zijn er weer genoeg plannen voor verbetering, vervanging en renovatie!

Dit jaar valt dat aantal lager uit. Nu geldt dat voor veel andere hospices nog sterker en overal in de gezondheidszorg zijn andere financieringsproblemen, dus het is nog onduidelijk hoe streng daarmee omgegaan wordt.

Los hiervan zijn er andere minder gunstige ontwikkelingen in de financiering. Voor onze zorg zijn wij in toenemende mate afhankelijk van financiering uit donaties omdat de vaste inkomsten uit subsidies en zorg vergoeding afnemen.

Een ding is zeker: we willen allemaal dat het Veerhuis blijft, en dat de zorg geboden kan worden op de manier zoals we dat gewend zijn.

We zijn heel blij met uw steun en hopen dat u deze kunt blijven bieden. Zodat we er nog heel lang zullen zijn.

Olga Lackamp
voorzitter bestuur

Over leven

Victor Kense

zorgvrijwilliger, 75 jaar



Iets ongrijpbaars als de dood wordt in deze Sigmund uit de Volkskrant een persoon en dat is verrassend.

Het is een andere manier om tegen de dood aan te kijken naast alle theorieën en opvattingen die er al zijn: alle angst is uiteindelijk doodsangst of waarom bang zijn voor de dood, want je bent er dan toch niet meer, enz, enz.

Als het over leven gaat, kan het bijna niet anders de dood daarbij te betrekken.

Zo merk ik dat ik meer leef door het werken in het Veerhuis. Zonder dood geen leven? Het leven krijgt er iets extra's door.

Het maatschappelijke taboe rond dood lijkt te verdwijnen door de confrontatie met de verschillende manieren waarop bewoners en collega's omgaan met hun leven en hun einde. Al die gesprekken, ik wordt er minder angstig van. De dood hoort er meer bij.

Het voorrecht iemand de laatste zorg te mogen geven (wassen, scheren en kleden) is emotioneel aangrijpend er verrijkend. Alsnog spijt dat ik dat niet gedurfd heb met mijn broers.

Het werken in het Veerhuis leert mij wat belangrijk het leven is.

Het werken daar gaat over leven en helpt te overleven.



De dominee

Harme van Kamp

zorgvrijwilliger



'Bent u daar eindelijk dominee?' vroeg ze toen ik de kamer binnen kwam.

Ze lag op haar rug in bed, de bleke handen als moe gevlogen vogels naast haar lichaam uitgestrekt op het witte linnen. Veel verschil in kleur was er niet zo op het eerste gezicht. Haar hoofd draaide ze niet in mijn richting toen ik naast haar bed kwam staan, maar ze bleef omhoog staren naar het plafond, naar iets dat kennelijk alleen zij kon zien.

'Nee,' zei ik zachtjes, 'ik ben de dominee niet. Zou u graag willen dat de dominee bij u langs komt?'

Ze reageerde niet op mijn vraag, maar bleef naar het plafond kijken.

'Zou u met mij willen bidden dominee?' vroeg ze met zachte stem.

'Maar ik ben niet de dominee,' zei ik opnieuw. Ik schrok van mijn eigen stem die nadrukkelijker klonk dan ik eigenlijk wilde.

Toen draaide ze haar hoofd naar mij en keek me aan. Haar ogen waren vochtig, er leek een grijs waas over te liggen. Op haar nachtkastje zag ik een dichtbundel van Leo Vroman liggen. Ik pakte hem op en liet hem haar zien. 'Zal ik een gedicht voor u voorlezen?' vroeg ik. Ze glimlachte naar me en zei: 'Dat is misschien wel beter dan bidden.'

Ik knikte, bladerde in het boekje en las hardop:

SLUITING

Als ik morgen niet opsta
moet je niet schrikken
per slot, elke opera
en alle toneelstukken
hebben hun ogenblikken,
het vallen van gordijnen
of andere ongelukken.
Dit is dan het mijne.

Sluit dus mijn gezicht,
doe die mond en twee ogen
maar netjes dicht
en ik ben voltooid.

Laat zo maar gaan,
en die oren mogen
nog openstaan,
want je weet maar nooit.

Toen ik klaar was met lezen verscheen opnieuw die glimlach op haar gezicht en knikte ze.

'Dat was mooi,' zei ze met die zachte stem van haar. 'Dank u dominee.'

Ik heb heel de nacht naar de sterren gekeken en straks ben ik er daar een van...



In het Veerhuis kan iedere bewoner zichzelf zijn, zijn of haar eigen dingen doen, zich richten op wat hij of zij zinvol en fijn vindt. Genieten van de prachtige tuin, tot diep in de nacht buiten naar de sterrenhemel kijken, lekker eten, mooie intieme gesprekken voeren, maar ook aanschuiven aan de keukentafel voor een alledaags kletspraatje. Huilen en lachen. Je bijna thuis voelen. De laatste tijd van je leven vormgeven op een manier die aansluit bij je eigen stijl.

Familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom. Ze kunnen bij ons rust vinden, hun hart luchten. Ook voor hen maken we de resterende tijd met hun geliefde, hun familielid, vriend of vriendin zo fijn mogelijk.

De waardering voor ons werk is groot en daar zijn we heel blij mee. Maar tegelijkertijd is de harde werkelijkheid dat de financiële basis onder ons werk steeds smaller wordt. De overheid beknipt op subsidie, terwijl onze wachtlijst langer wordt. Aan ons de taak om de balans te vinden tussen de groeiende behoefte vanuit de samenleving en de realiteit van de boekhouding.

U kunt ons daarbij helpen.

Continuïteit is in onze situatie het hoogste goed. De zekerheid dat we ook de komende jaren weer zo veel kunnen betekenen voor onze bewoners en hun omgeving.

Wij vragen u daarom om een bijdrage te doneren. Groot of klein, wat u wilt. Wij zijn er altijd mee geholpen!

Doneren kan rechtstreeks via onze website met Paypal of IDEal, of door het formulier (z.o.z.) in te vullen en aan ons te sturen of te mailen.

Heeft u vragen of wilt u graag wat meer weten over het Veerhuis?

Neem gerust contact op met **Marianne Nieuwenhuis** of **Marius Gort**, zij zijn de coördinatoren van het Veerhuis.



Uw steun maakt onze zorg mogelijk

Naast de inzet van onze vrijwilligers en de inzet van de professionals wordt de zorg in Het Veerhuis mogelijk gemaakt door onze donateurs.

Namens alle bewoners, vrijwilligers, medewerkers en bestuur van Hospice Veerhuis willen wij graag iedereen die het afgelopen jaar heeft gedoneerd van harte bedanken. Uw steun is onontbeerlijk om de bewoners een warme omgeving te kunnen bieden en blijvend te werken aan vernieuwing en verbetering van onze zorg. Hoe en waaraan uw bijdrage wordt besteed, kunt u lezen in onze jaarverslagen op de website.

Wij zijn dankbaar voor alle bijdragen: van groot tot klein, incidenteel of structureel, in de vorm van financiële steun of in natura. Wij zijn altijd blij met bijdrages van mensen of organisaties die Het Veerhuis een warm hart toedragen.

Het Veerhuis heeft de ANBI status. Dit houdt in dat het bedrag van een schenking geheel aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting van de schenker. Om voor aftrek in aanmerking te komen moet de schenking worden gedaan in de vorm van een periodieke gift. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn er verschillende mogelijkheden:

- u kunt geld overmaken naar ons rekeningnummer NL33 TRIO 0212188399
- een formulier invullen en opsturen voor een incasso (machtiging)
- online doneren via IDEal of Paypal

Kijk voor meer informatie op onze website www.hospiceveerhuis.nl Als u vragen heeft of op onderstaande wijze wilt bijdragen kunt u contact met ons opnemen via info@veerhuis.nl

- Voor een gift in natura of als u wilt bespreken om uw bijdrage aan een specifieke bestemming te besteden
- Voor bedrijven die Het Veerhuis willen ondersteunen met hun producten of diensten



Ja, ik draag hospice het Veerhuis een warm hart toe en word daarom donateur!

De heer / mevrouw * :

Naam en voorletters :

Bedrijfsnaam (evt.) :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoonnummer :

e-mail :

IBAN-rekeningnummer :

Incassant ID : NL85ZZZ333000710000

Ik machtig de Stichting Hospice Amsterdam tot wederopzegging per:
jaar / halfjaar / kwartaal / maand
een bedrag van € (minimaal € 15,00 per jaar)
van mijn rekeningnummer af te schrijven.

Ik machtig de Stichting Hospice Amsterdam eenmalig een bedrag van
€ (minimaal € 25,00)
van mijn rekeningnummer af te schrijven.

Ik ben bekend met het feit dat ik, indien ik niet akkoord ben met de afschrijving, binnen 8 weken bij mijn bank opdracht kan geven om het afgeschreven bedrag terug te boeken.

Datum:

Handtekening:

.....

.....

Dit ingevulde formulier graag versturen aan:

Gescand per **e-mail** : administratie@hospiceveerhuis.nl

Verzenden **per post** : Hospice Veerhuis | Vincent van Goghstraat 1-3 | 1072 KJ Amsterdam



Het Veerhuis heeft de ANBI status. Dit houdt in dat het bedrag van een schenking geheel aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting van de schenker. Om voor aftrek in aanmerking te komen moet de schenking worden gedaan in de vorm van een periodieke gift.