



Nieuws

Veerhuis in beweging

(van de coördinatoren)

Hospice Veerhuis bestaat 15 jaar. We zijn intussen uitgegroeid van een enigszins verborgen pareltje in de Pijp tot een bekend hospice in Amsterdam. Nieuwe bewoners kiezen het Veerhuis vanwege haar huiselijkheid gecombineerd met uitstekende palliatieve zorg.

Een nieuwe periode is aangebroken en van alle kanten rijst de vraag: hoe nu verder? Blijven we een klein en enigszins verborgen huis, of gaan we uitbreiden gezien de voortdurende wachtlijst? Hoe profileren we ons naar buiten toe te beginnen in onze eigen wijk, in Amsterdam en de regio?

Als vanzelf diende het antwoord op deze laatste vraag zich aan. Het begon met de wens van een bewoner om voor het huis op een bankje in de zon te zitten. De tuinvrijwilligers ontwierpen een tuintje met terras en Stadsdeel Amsterdam Zuid werkte van harte mee. Het bankje werd door bewoner André geschonken. Hij wist dat hij er zelf niet meer zou kunnen zitten, maar had een diepe wens dat andere bewoners hier zouden kunnen genieten.



Tegelijkertijd schonk hulplijn Amsterdam ons drie marmeren 'blokken tot contact' als ontmoetingsplek op het pleintje voor het huis voor alle mensen uit de buurt. De onthulling van deze blokken werd feestelijk beklonken in de plaatselijke roeivereniging waar vrijwilligers van zowel de hulplijn Amsterdam als het Veerhuis en onze verpleegkundigen van Particura elkaar konden ontmoeten. Daarnaast kregen we diverse uitwisselingsbezoeken vanuit het buitenland: politici uit Duitsland, verpleegkundigen uit Denemarken, Rusland en Finland en tot slot een bezoek uit Suriname, wat een vervolg kreeg met een boeiende uitwisselingsavond.



De vraag 'hoe nu verder' bracht ons een jaar van storm en woelige baren. Soms moesten we de zeilen reven, in de trapeze hangen of onze zuidwester op en zorgen dat we de thuishaven niet uit het oog verloren. Want één ding staat vast: huiselijkheid blijft de belangrijkste pijler van het Veerhuis. Maar ook willen we meer naar buiten treden en in contact komen met andere hulpverlenersorganisaties om onze specifieke expertise te delen met anderen.

Het einde van het jaar is in zicht, de storm is gaan liggen en de woelige baren zijn bedwongen. Dat geeft ons vertrouwen om voor de komende jaren onze koers te bepalen: we varen uit en kiezen het ruime sop!



Het plaatsje van Anne, de bank van André ofwel: hoe de tuin van het Veerhuis 'groeit'.

(van de tuinvrijwilligers)

Op een frisse voorjaarsdag merkte bewoonster Anne dat het bij de voordeur, in de zon en uit de wind al heerlijk toeven was. Ze vroeg of ze daar niet lekker buiten kon zitten. Dat kon en het werkte aanstekelijk. Ook

vrijwilligers en coördinatoren vonden het een heerlijk plekje. Aan de tuinvrouwen de taak om er zitgelegenheid van te maken. Zij wilden een zitje in een tuinsfeer creëren. De plannen waren gauw gemaakt: ruimte voor een bank en een (rol)stoel omarmd door groene beplanting.

Wat een geluk dat we in De Pijp wonen: de mensen van het stadsdeel dachten mee

en zij hebben de bestrating keurig aangelegd. De tuinvrouwen voorzagen het snel van planten en voilà: er is weer een extra mogelijkheid om de tuin te gebruiken. Nog vóór het af was, doneerde André prompt een bankje en bewoners en hun familie/vrienden maakten er direct gebruik van!



Van het bestuur



De positie van Het Veerhuis in de palliatieve zorg

(Bart Schweitzer, voorzitter)

Het Veerhuis neemt actief deel in het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen en de VPTZ. En dat is niet voor niets.

Bij het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen zijn drie hospices en zes palliatieve units aangesloten. Het netwerk heeft veel aandacht voor innovatie en ontwikkeling en heeft daarmee een vooraanstaande positie in Nederland.

De units zijn een onderdeel van verpleeghuizen en hebben niet de sfeer en uitstraling van een hospice. Ook werken er weinig vrijwilligers. Van de hospices is het Veerhuis het enige huis waar euthanasie mogelijk is. Dat legt een behoorlijke druk op het huis. Er zijn dus eigenlijk te weinig hospicebedden in Amsterdam.

Allemaal belangrijke redenen om aan de discussie binnen het netwerk deel te nemen en onze visie op zorg uit te dragen.

Ook in de discussies binnen de VPTZ spelen we een rol. Zo is er bijvoorbeeld een trend naar grootschaligheid, meer bedden, terwijl wij de meerwaarde van een kleiner huis dagelijks duidelijk zien.

De verwachting is dat het aantal mensen dat een beroep gaat doen op hospicezorg en palliatieve zorg thuis gaat toenemen. Daar zijn ook weer meer vrijwilligers voor nodig.

In ons meerjarenplan, waarin we onze doelstellingen en ambities formuleren, kijken we ook naar die ontwikkelingen. Dat geeft aandachts- en aanknopingspunten voor de keuzes die we maken. De dialoog met de palliatieve wereld om ons heen is van blijvend belang.

'Ik vind het heel bijzonder dat er een hospice in 'ons' blok zit. Er ontstaan hier levens en ze eindigen hier ook. De cirkel van het leven'

(Een buurtbewoner)

'Jullie verheffen dit werk tot kunst'

(Zoon van een bewoner)

Ons huishoudboekje steeds meer op orde

(Herman Berk, penningmeester)

Elk jaar weer doen we ons best om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Dat lukt steeds beter. Deels doordat we zorgvuldig en zuinig omgaan met alle vergoedingen en subsidies. Maar vooral dank zij alle donateurs en sponsors die veel extra's mogelijk maken.

Zo kregen we dit jaar van Philips een aantal prachtige nieuwe televisies, waar onze bewoners ongelooflijk blij mee zijn. Het aanschaffen van speciale nieuwe matrassen werd mogelijk gemaakt door Roparun. Dankzij een vrijwilligerssubsidie van het Stadsdeel Zuid gemeente Amsterdam konden we de tuin verder verfraaien. Bovendien hebben we dankzij donaties en giften van particulieren en instellingen twee slaapbankjes aan kunnen schaffen voor eventuele logés, zijn we meer biologische producten gaan gebruiken in de keuken, is de website uitgebreid en vernieuwd en hebben we kunnen zorgen voor professionele ondersteuning van de coördinatoren.

Het Veerhuis geniet al sinds jaar en dag de ANBI-status, en heeft inmiddels een gezonde financiële huishouding. Onze (financiële) jaarverslagen zijn via onze website te vinden.



"kom terug"

*als ik die woorden eens zó zacht kon zeggen
dat niemand ze kon horen, dat niemand zelfs
kon denken
dat ik ze dacht...
en als iemand dan terug zou zeggen
of desnoods alleen maar terug zou denken
op een ochtend:
"ja."*

(Toon Tellegen)